



Strooizand 10, 21 juni 2009

Beste ouders,

De website is klaar!

Het is dan toch nog gelukt net voor mijn vertrek: de website van De Zandloper is klaar en online!!! Kijk snel op www.dezandloper.org voor het resultaat! Vanaf nu kunt u oude uitgaven van De Strooizand terugvinden op de site en ook de schoolgids, het (nieuwe) schoolplan en het inschrijfformulier voor nieuwe leerlingen staan erop.

Groepsindeling volgend schooljaar

Volgend schooljaar zal de onderbouwgroep weer flink uitbreiden. Groep 1 zal na de vakantie bestaan uit vier leerlingen en in december zullen dat er waarschijnlijk zeven zijn. Ook groep 2 zal een grote groep zijn: zes kinderen. Bij groep 3 zullen twee leerlingen horen.

In overleg met de ouders van de twee leerlingen die naar groep 4 gaan, is besloten dat zij volgend jaar bij de bovenbouwgroep zullen gaan horen. Door het vertrek van een aantal leerlingen is die groep namelijk een stuk kleiner dan dit jaar: groep 5 krijgt drie leerlingen, groep 6 ook drie en groep 7 twee. Er zijn (nog) geen leerlingen die in groep 8 of de brugklas zitten volgend jaar.

Dit alles betekent dus een verandering qua boven/onderbouw. Groep 1 t/m 3 heeft les op maandag en woensdag en groep 4 t/m 7 op dinsdag en donderdag. De definitieve leerlingenlijst zal na de vakantie volgen.

Eerste schooldag

In de vorige Strooizand stond het al vermeld; de eerste schooldag van het jaar 2009/2010 is op maandag 31 augustus voor de onderbouw en dinsdag 1 september voor de bovenbouw. Die dagen zullen de kinderen worden ontvangen door juffrouw Marij!

Tot ziens!

Mijn tijd als leerkracht/directrice van De Zandloper zit er bijna op. Komende week is de laatste lesweek op school. Omdat er al heel veel van jullie zijn vertrokken met vakantie, heb ik al van veel mensen afscheid genomen. Deze week zal ik gedag

moeten zeggen tegen de rest van de kinderen en ouders. Helaas... want ik heb hier twee ontzettend leuke jaren gehad! Het werk op De Zandloper beviel me goed en ook mijn andere baan op de AISB was een uitdaging. Mali heb ik vanaf het begin af aan een fijn land gevonden om te wonen. Ik heb veel gezien en meegemaakt hier. Iets dat ik niet meer zal vergeten!

Nu is het tijd om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan: terug naar Nederland! Het zal vast weer even wennen zijn, maar ik heb daar veel zin in!

En misschien...tot ziens...!

Vriendelijke groeten,
Evelien Ligteringen